

Voor de kinderen van groep 6



Het is fijn om te zien dat wij samenleven en samenspelen waarbij niemand zonder kleding hoeft rond te lopen. Dankzij jullie ouders kunnen we gezond, goed gekleed en met een fijne school door het leven wandelen. Ja toch? Wat is er nou heerlijker dan je eigen bedje? Elke dag mag en moet je naar school en elke dag speel je met je vriendjes, ga je naar een club of vereniging. Dat is niet altijd zo en zeker niet overal. Elke dag leven er kinderen op de wereld zonder voedsel, zonder vriendjes, zonder school en al helemaal zonder bed. Dat zijn

ongeveer evenveel kinderen als dat er in heel Nederland, België en Frankrijk mensen wonen.

Daar kunnen jullie niets aan doen maar wij kunnen wel met onze school en een nieuwe stichting er voor zorgen dat een kleine groep kinderen, ver weg in Indonesië, verzorgd wordt. Samen met onze school hebben wij een club opgericht en die heet Stichting Blaricum-Sumatra-Medan. (BSM)



De stichting belooft plechtig dat al het geld dat zij inzamelt naar deze kinderen gaat. Dat doen wij al bijna vijftien jaar maar nu MOET het van onze eigen stichting!

Wie zijn die kinderen?

Wie in Indonesië een kind met het Syndroom van Down krijgt wordt vaak gezien als mislukt. Het hebben van een Mongoloïde kind is het bewijs dat je gestraft wordt door je god of door goden. Wat doe je dan als je dat gelooft? Je verstopt het kind of je dropt het op een plek in een grote stad zodat het de weg naar huis niet meer kan vinden. Uit schaamte verdwijnt het kind uit de familie en omgeving. Het worden zwerfkinderen die veroordeeld zijn tot de bedelstaf. Zij moeten dus bedelen en op straat slapen.

De stichting Abdi Kasih in Medan (Noord-Sumatra) is een organisatie die zich over deze slachtoffers ontfermt.

Meneer Pierre heeft lang geleden deze organisatie uitgezocht omdat deze kinderen heel hard hulp nodig hadden en nog steeds hebben!



Informatie over Abdi Kasih

Wat is Abdi Kasih?

Abdi Kasih is een organisatie in Medan (Noord-Sumatra) die zich inzet voor deze kinderen.

Veel van deze kinderen zijn dakloos, worden aan hun lot overgelaten.

Abdi Kasih vangt in de stad Medan deze kinderen op en zorgt voor:

- **Onderdak**

Eenvoudige bedjes, een dak boven hun hoofd en de kinderen weten dat zij ergens bij horen en in bescherming worden genomen.

- **Onderwijs**

Op eenvoudige manier krijgen deze kinderen onderwijs en worden simpele dingen aangeleerd. Veel handige dingetjes leren zij want dit kan leiden tot het uitoefenen van een beroep zodat er geld verdiend kan worden. De lessen worden door leraren gegeven die ergens anders veel meer kunnen verdienen, maar toch blijven zij bij Abdi Kasih. Sommige kinderen verlaten op oudere leeftijd het opvanghuis, anderen blijven omdat zij dat fijn vinden en simpelweg nooit voor zichzelf kunnen zorgen.

- **Voeding en kleding**

Op alle mogelijke manieren wordt geld verdiend (kaarsverkoop en verkoop van geweven kleedjes). Met het verdiende geld en donaties kan er kleding ingekocht worden. Zij kweken zelf hun rijst, maar dat is niet genoeg. Er moet bijgekocht worden. Zij kweken plantjes voor hun

eigen voeding en wat zij overhouden verkopen zij.

Verder hebben zij een prachtige kweekvijver gekregen van de O.S.G. Huizermaat uit Huizen waarin zij zelf hun visjes voor de voeding kweken.

De organisatie is een eigen organisatie en ontvangt geld uit donaties en sponsoring. Soms krijgen zij geld van de regering. Alles bij elkaar is het niet en nooit genoeg. Dat kan ook niet anders als er voor meer dan tachtig kinderen gezorgd moet worden.

Vanuit Nederland wordt al elf jaar ondersteund door o.a. de **O.B.S.**

Bijvanck -Blaricum.

Deze school vindt dat elk gezond kind minstens een keer op de basisschool voor leeftijdgenootjes moet zorgen die het veel slechter en minder hebben.



Wie doet/doen er mee?

Dankzij het plan van de O.B.S. Bijvanck hebben andere organisaties meegedaan.

Wij hebben het hier over :

- **Cordaid (www.cordaid.nl)**. Cordaid en de O.B.S. Bijvanck zorgden voor een ziekenzaal, een kast met medicijnen en medische hulp indien dat nodig mocht zijn. De ziekenzaal is verdwenen want als de kinderen ziek zijn kunnen zij allemaal in hun eigen bedje liggen. En dat kon vroeger niet!
- Er is een snoozleroom aanwezig waar de kinderen kunnen ontspannen. Bijna

overal zijn de vloeren van tegels voorzien.

- **O.S.G. Huizermaat** in Huizen. Dankzij deze scholengemeenschap is een visvijver aangelegd zodat de kinderen geleerd wordt om voor hun eigen voedsel te zorgen.
- **OSG Huizermaat** Huizen heeft ervoor gezorgd dat er nu ook een moderne keuken is met heus werkende koelkast en echte pannen, borden en bestek.
- **Stichting 'Het Groene Licht'** uit Amsterdam heeft materiaal betaald waardoor de kinderen zelf kaarsen kunnen maken en verkopen.
- De **KBS Bijvanck** heeft in 2012 een keer met onze actie meegedaan en wij zijn maar wat trots om met deze school samen te kunnen werken!



Nog elke dag komt Abdi Kasih wel wat te kort voor deze ongeveer 80 kinderen maar wij gaan wel vooruit! En dat ook zeker door de O.B.S. Bijvanck. Dankzij de Kledingbeurs hier in de Bijvanck is er een drinkwaterput aangelegd en hebben de kinderen vers drinkwater dat uit de grond wordt gepompt en gefilterd. En vooral al onze incidentele sponsors niet te vergeten! Waar zouden wij zonder hen zijn!



Tot slot nog dit:

- o Elke donatie komt voor de volle honderd procent aan. Het enige dat in rekening wordt gebracht zijn de kosten van de bank.

Nu de Stichting BSM (Blaricum-Sumatra-Medan) echt bestaat kan er een heleboel ingezameld worden en kunnen we ook nog beter vertellen waar al het geld heengaat en waarvoor het bestemd is.

Elk jaar gaat groep zes van de O.B.S. Bijvanck zijn best doen om op hun eigen originele manier geld binnen te krijgen! Dat is natuurlijk geweldig want elke euro kan gebruikt worden en komt ook aan.

Daar zorgt de school voor en de Stichting BSM zorgt dat het goed wordt gecontroleerd en ook eerlijk besteed wordt.

Alle groepen zes verdient een groot compliment daarvoor! Wij zijn trots op jullie want dankzij jullie kan er voor een extra eitje gezorgd worden, kunnen we eens nieuwe schoenen of nieuwe boeken kopen.

En nog veel meer, want deze kinderen kunnen niet zonder Abdi Kasih en Abdi Kasih kan niet zonder de O.B.S. Bijvanck en de Stichting BSM : Stichting Blaricum-Sumatra-Medan.

Namens :

- Stichting BSM (Blaricum-Sumatra-Medan) in Blaricum
KvK.:53896807
ANBI logo erkend
Rabobank rek.nr: NL60 RABO 0168498839

- O.B.S. Bijvanck in Blaricum.
www.obsbijvanck.nl

Pierre Pourchez
Leerkracht OBS Bijvanck
Voorzitter Stichting BSM

